

Η ΤΕΧΝΗ ΠΗΓΕ ΛΑΪΚΗ

Τα πάντα μπορεί να βρει πλέον κανείς στη λαϊκή. «Γιατί όχι και τέχνη;» αναρωτήθηκαν δέκα καλλιτέχνες και πανεπιστημιακοί και έστησαν τον πάγκο τους στην πλατεία Αττικής την προηγούμενη εβδομάδα.



Mεσημέρι Σαββάτου και η οδός Αλκαμένους στην πλατεία Αττικής, δυο βήματα από το μετρό, σφύζει από ζωή. Είναι ημέρα «λαϊκής», όπως μαρτυρούν οι τσάντες που κουβαλούν κάτοικοι της περιοχής. Άλλα και ημέρα που πραγματοποιείται η δημόσια δράση Visibility, ένα εικαστικό happening.

Δέκα καλλιτέχνες έστησαν την πραμάτειά τους επάνω στον πάγκο της λαϊκής: σωρούς DVD τα οποία περιείχαν το καλλιτεχνικό τους προϊόν, κοινώς video και performance art. Οχι προς πώληση, αλλά προς ανταλλαγή με ότι είδος προαιρούνταν οι σαστισμένοι περαστικοί. «Dvdάρες έχω, τζάμπα τις δίνω, σου λέω» διαλαλούσε η στεντόρεια φωνή του εικαστικού Αντώνη Βολανάκη, και ο κόσμος έσπευδε να ρίξει μια ματιά στο εμπόρευμα. Τη σύγχυση ενέτειναν τα προϊόντα που είχαν αφήσει όσοι θέλησαν να αποκτήσουν το «μυστηριώδες» DVD. Πολλά φρούτα και λαχανικά, μια γλάστρα με



Οι εικαστικοί του πρότζεκτ visibility πίσω από τον «πάγκο» τους. Οι σωροί των DVD με τη δουλειά τους δεν ήταν προς πώληση αλλά προς ανταλλαγή με ότι, επιθυμούσαν να αφήσουν οι περαστικοί, οι οποίοι, όπως φαίνεται, δεν στερήθηκαν εμπνεύσεως.

βασιλικό, μια σπασμένη κιθάρα, ψεύτικα χρυσά νύχια αλλά και ένα περουκίνι.

Τι δουλειά έχει όμως η τέχνη διπλά στα ζαρζαβατικά; «Η λαϊκή είναι ένας κατ' εοχήν χώρος παζαριού και συνδιαλλαγών. Αυτό που ήρθαμε εμεις να διαπραγματευτούμε είναι η ορατότητά μας, το visibility μας. Τώρα, αν όλος αυτός ο κόσμος καταλάβει ή όχι την τέχνη μας, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Η ερμηνεία για κάθε έργο είναι ούτως ή άλλως πολλαπλή και όπως έλεγε ο Μπολτάνσκι όταν ένα έργο παράγεται δεν είναι πλέον δικό σου, ανήκει στο κοινό σου» επηγειρεί η Μαρία Πασχαλίδη, εικαστικός και καλλιτεχνική επιμελήτρια της δράσης «visibility».

— Μαριλένα Αστραπέλλου

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:

Αντώνης Βολανάκης, Νίκος Μπουμπάρης και Γιάννης Χροστάκος, Μαριάννα Νικολάου, Μαρία Νυμφιάδη, Κωνσταντίνος Παπαδούκας, Ζωή Παππά, Μαρία Πασχαλίδη, Λία Πέτρου, Γιώργος Τσεριώνης.